

## **Vagn Hastrup og Henny Hastrup**

**Vagn var medlem af menighedsrådet i 70'erne og arbejdede senere i en periode også som kirketjener i Brøndby Strand Kirke. Henny var igennem mange år involveret som frivillig i det kirkelige arbejde. I den følgende beretning fra 2017 beretter de om forholdene på den gamle trækirkes tid.**

*Mens Brøndby Strand Kirke i dag er kendt for dets imponerende klokkespil med de 48 klokker, måtte den originale trækirke på Strandskolevej nøjes med én simpel skibsklokke, der kunne ringe til gudstjeneste. Henny og Vagn Hastrup er nogle af Brøndby Strand Kirkes få nuværende kirkegængere, der kan huske indvielsen af den beskedne trækirke for 50 år siden.*

*For dem var klokkens ringen til gudstjeneste en velkommen lyd, som betød, at de kun skulle spadsere nogle få hundrede meter til højmesse. Før skulle de tilbagelægge de fem kilometer på cykel eller i kirkebil for at komme til Brøndbyvester Kirke, som de havde gjort i syv år, efter de var flyttet fra København til området i 1960.*

*Dengang var der ikke meget by over Brøndby Strand: Køer græssede på marker, som åen snoede sig igennem, der bumlede ikke noget tog gennem byen og de karakteristiske højhuse var endnu ikke bygget. Men efterhånden som byen voksede, blev der også grobund for en kirke. Så i 1967 blev Brøndby Strand Kirke indviet i en vandrekirke af træ på Strandskolevej.*

*Kirken var lille: Køkkenet måtte også tjene som sakristi, husker Henny og Vagn og der var plads til mindre end 100 mennesker på kirkens bænke. "Der foregik ikke halvdelen af, hvad der sker i kirken i dag – det var der ganske enkelt ikke faciliteter til. Når vi f.eks. skulle have menighedsrådsmøde, satte vi nogle klapborde op, som stod bag orglet og satte nogle af kirkeklapstolene langs bordene, så det var meget primitivt," erindrer de.*

*Orglet var med fem stemmer også mere beskedent end det, kirkens nuværende organister er vant til: "Men der var trods alt ikke nogen, der skulle træde bælgen," griner Vagn. Han mindes også, at der blev spillet nogle dejlige koncerter på kirkens første orgel.*

*Efter den nye murstenskirke blev opført, blev trækirken skilt ad og genopført som vandrekirke et sted i Jylland, fortæller Vagn.*

*Henny og Vagn Hastrup*