

Birthe Rønn Hornbech

Birthe er tidligere kirkeminister og gammel Brøndby Strand borger. Igennem alle årene har hun fulgt levende med i kirkens liv. Nedenstående ord handler mest om, hvordan forholdene var i Brøndby Strand i gamle dage. I dag er der desværre meget få, der fatter, hvor hurtigt det hele er gået. Med disse ord ønsker hun Brøndby Strand Kirke Til Lykke og alt godt fremover.

For en præstedatter var fraværet af en kirke ganske mærkbar, da jeg flyttede til Brøndby Strand i november 1963. Man kunne dengang køre hele vejen ad Gammel Køge Landevej til Køge uden at kunne skimte et eneste kirketårn.

Længere inde i landet lå derimod, som i dag adskillige gamle kirker. Kirkerne fortæller, hvor der har boet kristnede danskere i tusind år. For det er jo netop middelalderens stenkirker, og sporene af deres forgængere i træ, der fortæller, hvor danskerne boede for mere end tusind år siden. På samme måde synliggør de mange nye kirker, hvordan bosætningsmønstret har ændret sig.

Navnlig her på egnen kan der ses tilbage på opførelse af en lang række nye kirker både indenfor provstiets grænser og langs Køge Bugt. Vi tænker stadig som vore forfædre i middelalderen. Hvor der er mennesker, må der som det mest naturlige og nødvendige også være en kirke.

I 1963 var der fra Gammel Køge Landevej kun få skridt til grønne marker. Til gengæld var der ingen skov og grønne korridorer. Køge Bugt var bestemt ikke attraktiv som badeområde. Der lå klynger af nye villaer ved Gammel Køge Landevej. Der var bl.a. små købmandsforretninger, slagter og bager. Men der lå stadig sommerhuse, der i de følgende år blev revet ned og erstattet af helårsvillaer. Hvor der havde været marker, kom S-tog, motorvej og højhuse. Tilflytningen tog til i voldsom grad. Jeg husker annoncerne for grunde til salg, "nær kommende S-togstation" og "nær kommende motorvej."

I 2024 ligger Brøndby Strand faktisk meget centralt i Danmark. Motorvejsnettet ligger i dag lige uden for døren og befordrer bilisterne rundt i hele landet mod syd og nord, øst og vest. Med S-tog og bro til Amager kommer man hurtigt til fjerntog og fly til hele verden.

Kører man ad hovedfærdselsårerne, er der udsigt til industrikvarterer, højhuse og villakvarterer, der i de seneste årtier er skudt op med voldsom fart.

Og så er det alligevel muligt indenfor Glostrup provsti at finde åndehuller. Netop tilstedeværelsen af de gamle middelalderkirker sikrer miljøer, hvor der kan findes ro. Det gælder Vallensbæk, Brøndbyøster, Brøndbyvester, Glostrup, Herstedvester og Herstedøster. Det er fantastisk, at vi i et af landets mest befolkede provstier på få minutter kan lukke larmen ude og beundre de gamle kirker og de gamle huse og gadekæret ved kirken.

Som nævnt var der i 1963 langt til kirke for en beboer ved Brøndby Strand. Brøndbyvester Sogn, var en del af det nyoprettede Helsingør Stift. Sognet lå i det daværende Smørum Herreds Provsti, der yderligere omfattede Torslunde, Taastrup, Høje Taastrup, Ledøje, Værløse, Ballerup og Skovlunde. Næsten alle borgere var medlemmer af Folkekirken. Men det kirkelige liv kunne være meget forskelligt fra sogn til sogn. Således oplyser Kirkelig Håndbog for 1963, om Brøndbyvester sogn: "Ikke videre åndelig sans." dog tilføjes det: "God, stille, voksende kirkegang." Det oplyses yderligere, at sognet er præget af den "enorme" tilflytning." Om Brøndbyøster kirke oplyses det, at kirken er fyldt på almindelige søndag og overfyldt ved højtiderne.

Der synes åbenbart at være en missionsmark at dyrke her ved Brøndby Strand. Der udnævnes i slutningen af 1963 en tidligere missionær, der i løbet af 1964 får embedsbolig på Brøndby Alle 21 i et nyopført parcelhus. Der foretages ingen formel distriktsdeling. Men formålet er klart. Præsteparret, de to indiensmissionærer Aksel Krebs og Agnete Tandrup har fået en ny missionsmark at opdyrke. Og sådan husker jeg også, at de selv opfattede det.

Brøndby Strand sogn, blev først udskilt som selvstændig sogn i 1973. Men i 1967 kunne biskop Leer Andersen indvie en midlertidig kirke med hundrede siddepladser. Forud gik mange diskussioner om, man skulle leje lokaler, bygge en midlertidig kirke eller vente til en stenkirke kunne indvies. Den midlertidige kirke blev virkelighed og fungerede i ca. 16 år. Endelig kunne Brøndby Strands flotte stenkirke indvies ved kirkeårets begyndelse i 1984.

I modsætning til så mange moderne kirker, ligger Brøndby Strand kirke ikke indeklemmt, men åbent, selvom den ligger tæt på både butikcenter og S-station. Skam få den, der kunne så meget som drømme om at ødelægge vores store, smukke kirke ved at lukke den inde i det moderne, grimme boligbyggeri, som skæmmer så mange boligområder.

Brøndby Strand kirke ligger utrolig flot og med korset knejsende på tårnet, så ingen kan være i tvivl om, at her står en kristen kirke. Kirken er et tydeligt vidnesbyrd om, at her holdes kristne gudstjenester midt i et af landets mest multikulturelle og multireligiøse sogne.

Folkekirkemedlemmerne i Brøndby Strand sogn er i dag langt fra at udgøre et flertal. Det har betydet, at kirken også åbnes så kristne migrantmenigheder kan holde gudstjeneste i bygningens lokaler. Det er et værtskab, menighedsrådet har ære af og jeg er stolt af.

Ser man kirkebygningen fra luften, ser man tydeligt, at Brøndby Strand er bygget til at være kirke hele ugen. Rundt om selve det store kirkerum er der bygget lokaler med plads til mange aktiviteter. Og det er ikke blot byggeriet, der på den måde signalerer åbenhed. Kirkebygningen er faktisk ugen igennem åben for mange aktiviteter for mange grupper mennesker.

Som kirkepolitiker og rejsende foredragsholder over hele landet, har jeg oftest mødt menigheder, der er beriget med middelalderkirker og ældgammel sognebevidsthed.

Der imidlertid kendetegnende for vores sogn, at der hurtigt voksede en sognebevidsthed frem. Ikke mindst mærkedes den efter, at fremsynede mennesker insisterede på, at vi fik vor egen store, smukke Brøndby Strand kirke. Den er synlig, også for enhver S-tog rejsende.

Der er al mulig grund til at fejre kirkens 40 års dag og mindes de fremsynede mennesker, der insisterede på, at vi her ved Brøndby Strand fik vor egen kirke, og en kirkebygning vi kan være stolte af. Ved jubilæet skal der også rettes en stor tak til kirkens præster, personale, menighedsråd og de øvrige frivillige ildsjæle, der synliggør, at Brøndby Strand Kirke i enhver forstand er en kirke, der åbner sig for alle.

Og for mig, der ikke bor lige ved kirken, sender jeg en særligt tanke til dem, der har beriget kirken med de dejlige klokker og klokkespil. som er et særligt kendetegn for Brøndby Strand kirke.

Kirkeklokker nyder jeg, hvor jeg end har været i den kristne verden.

Nu hører jeg især om aftenen med stor fryd de smukt klingende klokker fra Brøndby Strand kirke.

Meget frit efter Grundtvig må jeg udbryde:

Kirkeklokker, ej blot til hovedstæder

skabtes I, men til det ganske land.

I klinger bestandig på nye steder,

dog smukkest ved Brøndby Strand.

Birthe Rønn Hornbech