

Ingrid Davidsen

Ingrid har siden år 2000 været frivillig i Brøndby Strand Kirke i mange forskellige sammenhænge.

Ingrid begyndte for alvor at komme i Brøndby Strand Kirke omkring år 2000. Selv om Ingrid har boet i sognet siden 1964, havde hun ikke noget rigtigt forhold til den gamle trækirke, som hun kun har besøgt en enkelt gang. I stedet kom Ingrid meget i Sjælør Kirke, hvor hendes mand Kaj arbejdede som kirketjener, og hun deltog meget i livet derinde.

Da Kaj døde i 1998, sagde kirken ikke længere Ingrid noget, hun var vred på Gud og nedtrykt, på det tidspunkt havde hun også mistet sin far, sin mor og sin mand indenfor kort tid.

Men en nat, da hun lå og sov, kunne hun hører hendes mand spørge hende, hvad hun lå dér for, og efter den oplevelse opsøgte hun sognepræst Uffe Garde Nielsen for en samtale. Uffe var sød og hjælpsom overfor hende.

En dag, da hun var til gymnastik, mødte hun også Hanne Kristoffersen som hun faldt i snak med. Hanne var engageret i kirken på mange måder og fra år 2000 begyndte Ingrid at komme i Brøndby Strand Kirke med jævne mellemrum.

Ingrid kom også i kontakt med Lydia Gad og begyndte at deltage i den bibelkreds, som Lydia drev sammen med sin mand sognepræst Niels Pram Gad hjemme i præsteboligen. Her fik Ingrid endnu flere gode bekendtskaber, bl.a. Helga og Poul Egeberg og Inger Wøldike.

Ingrid blev også en del af en sy-kreds, der holdt til i kirken. Denne kørte i mange år, først i kirken og senere i privat regi, og stoppede først, da Corona-nedlukningen ramte landet.

Ingrid var pensionist, men meget frisk og hun hjalp til, hvor hun kunne. Igennem 15 år hjalp Uffe Garde med at holde hans have, ligesom hun hjalp andre med deres haver. Sådan tog det ene jo det andet. Ingrids arbejde med folks haver stoppede først i 2014, da hun brækkede benet og ikke kunne hjælpe med havearbejdet mere.

Ingrid hjalp i disse år også til med at brodere og lave ting til Helgas bod ved Julebasaren i kirken.

Hun hjalp med at bage kage, når der var foredrag i kirken ca. 1 gang om måneden, ligesom hun tit hjalp Lizzie Graversen i køkkenet, især med opvasken.

Når der var Alpha kursus hver mandag aften, kunne Ingrid også dukke op for at give Helga eller Inger en hjælpende hånd med i køkkenet. Hun deltog dog ikke selv i kurserne, selv om Anders Ringby forsøgte at lokke hende med.

Mange af de mennesker, som Ingrid har mødt igennem sine 25 år i Brøndby Strand Kirke har hun også set privat.

Lizzie Graversen og Poul og Helga Egeberg Hansen har hun haft et nært forhold til igennem alle årene, og Ingrid husker især de fester hun har deltaget i hjemme hos Helga og Poul.

Uffe Garde havde Ingrid flere gode samtaler med, Uffe var sød, men var også meget sin egen type, som Ingrid siger det. Niels Pram Gad og Lydia Gad var altid søde og rare overfor hende og dem holdt Ingrid kontakten til, også efter at Niels gik på pension i 2007 og han og Lydia flyttede til Sønderjylland.

Kordegneren Lars Tolstrup fik Ingrid også et rigtigt godt forhold til hen over årene. Det var hyggeligt at komme og sidde på Lars' kontor og få sig en sludder.

Om tirsdagen, når Lars havde lange arbejdsdage på kontoret, havde han for vane at tage på besøg rundt i Brøndby Strand og spise frokost hos folk. Det blev hurtigt en tradition, at Lars kom hjem til Ingrid hver tirsdag for at spise frokost. Ingrid "arvet" Lars' frokostbesøg fra Ilse Skov Jensen, som igen havde overtaget Lars' frokostbesøg fra hans mor.

Disse frokostbesøg stod på igennem flere år. Ingrid elskede at snakke med ham og det blev til et godt venskab imellem hende og Lars. Ingrid holdt stadig fast i kontakten til Lars efter at han gik på pension i 2018 og flyttede til Karrebæksminde sammen med Ole.

Ingrid Davidsen har i mange sammenhænge været en uvurderlig hjælp i kirken med sit frivillige arbejde. Hun lavede bamser som trøstepræmie til Tombolaen i Kirkens julebasar. Disse var dog så flotte, at de hurtigt kom til at indgå blandt de almindelige præmier.

Efter at Brøndby Strand Kirke fik nye præster (Elisabeth, Peter og Michael), kom der også nye arrangementer i kirken, hvilket Ingrid var godt tilfreds med, og her blev bamserne pludselig til gaver til de babyer, der var med til den Babysalmesang i kirken som Elisabeth stod for.

I 2016 efter på Lars' kontor at have læst om dåbsklude i avisen, fik Ingrid den ide selv at forsøge sig med disse klude. Ideen blev præsenteret for personalet på et kalendermøde om morgenen og Elisabeth så straks pointen og en produktion af dåbsklude blev sat i gang. Kludene blev til i samarbejde med Henny Haastrup og senere fik kludene også navnet på den døbte broderede ind i sig.

I gennem mange år lavede Ingrid også gaveposer til de børn, der kom til juleafslutning i kirken. Poser, der blev flydt med pebernødder, klementiner og rosiner. Dette var en produktion, der begyndte omkring år 2010 og som stødt voksede igennem årene fra ca. 100 poser til i år 2019 at omfatte ca. 1000 poser. Da blev det dog for meget for Ingrid og hun nedlagde i de efterfølgende år produktionen af gaveposer.

Ingrid har haft mange gode stunder i Brøndby Strand Kirke. Hun husker stadig, hvordan Lars for flere år siden tog hende med ind på Christiania for at se på det lystræ, som Brøndby Strand Kirke havde bestilt i Kvindesmedjen derinde. Der havde Ingrid aldrig været før.

Ingrid holder meget af den ro, hun finder i kirken. Hun synes, at det er vigtigt at tærsklen til kirkedøren ikke er for høj for folk at komme over, at folk i kirken tager sig af hinanden og hjælper til, hvor de kan. Derudover lægger hun stor vægt på, at man i kirken er gode til at opsøge folk, for at se hvordan de har det.

Ingrid Davidsen