

Arne Kristoffersen

Arne har været medlem af menighedsrådet i mange år og han har været formand for menighedsrådet fra 2016 og frem til i dag. Derudover har Arne i tidens løb arbejdet som frivillig ved utallige af kirkens arrangementer. Han fortæller her om sine oplevelser med kirkelivet i Brøndby Strand Kirke.

Jeg har kommet i kirken siden Hanne og jeg flyttede til Brøndby Strand i 1978, dog med en pause i begyndelsen af 00'erne. Jeg har i tidens løb haft mange forskellige roller at spille i kirkelivet i Brøndby Strand Kirke.

Jeg var medhjælper i Lørdagsklubben og fra 1982 og frem til år 2000 var jeg medlem af menighedsrådet. Jeg blev medlem af rådet igen i 2012 og jeg har været formand for menighedsrådet fra 2016 og frem til nu.

Jeg blev oprindeligt i 1982 valgt ind på socialdemokratiets liste, selvom jeg aldrig har været medlem af partiet. Men jeg havde dengang et godt samarbejde med især to kvinder fra partiet: Eva Eriksen og Lis Brammer Vesterberg. Sammen med Eva stod jeg en gang for husstandsomdelingen af Det Nye Testamente. Sammen med dem begge stod vi også for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp, de første to år de lavede husstandsindsamling.

Det var Lis der senere i 1995, som formand for byggeudvalget, stod for indsendelse af den første ansøgning til stiftet om opførelse af en tilbygning til kirken. (Tilbygningen blev indviet i 2020 dagen efter 25-års dagen for indsendelse af denne ansøgning, så der er nogen ting der kræver meget tålmodighed indenfor folkekirken.)

I den første periode i menighedsrådet så jeg det som min opgave at tale for, at der skulle være plads til det frivillige arbejde, herunder Lørdagsklubben og Indre Mission. Indre Mission havde selvstændige møder i kirken i nogle år. Det var Indre Mission der tog initiativ til Cafe Brønden, der fungerede som et samarbejde mellem menighedsrådet og Indre Mission. Jeg var i en periode også formand for en lokal afdeling af Indre Mission.

Derudover har jeg været medleder af Alpha/Beta kurserne i de år, hvor de havde til huse i Brøndby Strand Kirke.

Trækirken

Der var ikke mange unge i kirken dengang.

Jeg deltog en gang i et møde om sogneaftener. Det eneste, jeg husker fra det møde, er, at der blev diskuteret om præsten kunne tillade sig af slutte møderne med et fadervor, så det blev ikke til meget.

Forholdene i trækirken var trange, og når der skulle holdes møder, fjernede vi klapstolene fra kirkerummet og stillede nogle borde op. Der var et lille tekøkken i hjørnet af kordegnekontoret.

Der var ikke mange muligheder, Hanne og jeg (mest Hanne) var med i lørdagsklubben sammen med blandt andre Helga Egeberg Hansen og Kordegn Ruth Madsen.

Den nye kirke

Vi var med til at arrangere Fællesspisning nogle lørdage i en periode. Det var mest børnefamilier, vi begyndte med mad, og så var der foredrag for de voksne og noget leg med børnene. Der var et godt fællesskab.

Kirken fra år 2000 til nu

Jeg holdt en pause fra menighedsrådet fra 2000 til 2012, da jeg kom i rådet igen i 2012, var det meget præget af dem og os holdninger og stridigheder. Det har ændret sig fuldstændigt, så i dag er der et godt samarbejde, hvor vi accepterer at der er forskellige holdninger til mange spørgsmål.

Jeg er rigtig glad for, at det endelig lykkedes at få gennemført en tilbygning, som opfylder de behov vi har, og ikke det kæmpepalads, som nogle drømte om. Dvs. plads til større arrangementer med tema aftener, spisestue, udlejning til mindesamvær, samarbejde med andre foreninger, som f.eks. Stolemotion og Danmark spiser sammen.

Jeg er dog især glad for de undervisningsarrangementer, der er mulighed for f.eks. Alpha kursus, Bordet rundt og Fællesskab om Guds ord. Jeg savner dog mandagsmøderne.

Mennesker, der har fået et møde med Gud, har gjort stort indtryk på mig. Alpha kurserne har betydet meget for mange af deltagerne. Jeg husker også en gang, vi havde aftenbøn i kirken, hvor der kom et par som vi ikke kendte, de bad om at de måtte lære Gud at kende. Den aften blev et stort vendepunkt i deres liv.

Vi forsøger på mange måder at leve op til menighedsrådets vision: "Et åbent og givende fællesskab". Husk at bede for kirken, for præsterne, de ansatte og menighedsrådet.

Arne Kristoffersen